



Reformatie Nu

WIJ PROEVEN CHRISTUS BINNENIN

Heilig Avondmaal (II) – Henk van ter Meij

Wij malen behoedzaam zijn woorden in
onze monden, proeven Hem binnenin.

Wij nippen van de bittere wijn, die Hij
voor ons heeft zoet gemaakt, Kana nieuw.

Wij eten, drinken, denken, danken aan deze tafel.
Dan staan wij op, gaan van hier;

zijn gebroken, uitgegoten leven in ons:
manna en water in de woestijn.