

STUDIEDAG

**OVER GELOVIG
OMGAAN MET
DE BIJBEL**

30 OKTOBER 2019

Lezen en laten lezen

Christelijk Nederland zindert van vragen rond de uitleg van de Bijbel. Vaak draait het daarbij om een paar hete hangijzers, zoals de visie op homoseksualiteit, schepping en evolutie, en vrouwelijke ambtsdragers.

Taal en wereld van de Bijbel lijken vaak niet aan te sluiten bij de vragen van onze tijd. 'Hermeneutiek' vormt dan het sleutelwoord om met een problematische en soms aanstootgevende Bijbel om te gaan. Maar als die benadering zelf nu eens problematisch is?

In zijn boek *Lezen en laten lezen* voert Arnold Huijgen een pleidooi om niet de Bijbel, maar onszelf als het probleem te zien. Niet ons ingewikkelde interpreteren staat centraal, maar God die spreekt. Zo ontstaat er ruimte om de Bijbel met hart en ziel te lezen en je te laten lezen door God. Dit pleidooi roept temidden van alle discussies over actuele theologische vragen – vanuit kerk en academie – sterk uiteenlopende reacties op, van instemmend tot kritisch.

Hoog tijd voor een studiedag waarin de praktijk van ons Bijbellezende tegen het licht wordt gehouden. Sprekers uit diverse kerkelijke en theologische achtergronden verhouden zich tot Huijgens benadering. In een slotgesprek tussen Bert Loonstra en Arnold Huijgen wagen we de stap naar een heet hangijzer: Hoe lezen we Paulus' spreken over vrouwen in de gemeente?



**GENOMINEERD
Beste Theologische
Boek 2019**

SPREKERS

**Henk van den Belt,
Jos Douma, Arnold Huijgen,
Jaap Kieviet, Bert Loonstra,
Peter Roosendaal, Eep Talstra,
Gerard Visser, Paul Visser,
Wim van Vlastuin, Marco de Wilde**

DAGVOORZITTER

Niels den Hertog

WOENSDAG 30 OKTOBER 2019, VAN 9.30 - 17.00 UUR
Theologische Universiteit Apeldoorn

MEER INFO EN AANMELDING

www.weetwatjegeloof.nl/lezenenlatenlezen of

www.pepredikanten.nl/lezenenlatenlezen (incl. certificaat 0,25 of 1 EC)

WEET WAT JE
Geloof.nl



Permanente Educatie

Predikanten, theologen
en kerkelijk werkers