

Lente in de kerk!

Voorbereidende opdracht webinar 7: Heel het leven!

www.wwijg.nl/lenteindekerk

www.weetwatjegelooft.nl/les/heel-het-leven

Ter voorbereiding op het webinar nodigen we je uit om aan de slag te gaan met dit werkdocument.

Vooraf: vier houdingen

Je zou vier houdingen ten aanzien van zorg voor de natuur kunnen onderscheiden:

1. “Ecologie en milieukwestie zijn thema’s waar we ons niet per se mee bezig hoeven te houden. Het zijn ingewikkelde thema’s waar we toch de oplossing niet voor vinden als christenen. Hier kunnen we ons beter buiten houden.”
2. “Het gaat erom dat we mensen bij Jezus brengen en dat mensen tot geloof komen. Evangelisatie en discipelschap zijn daarin kern van het uitleven van het evangelie. Zorgen voor het milieu is daarom niet zo belangrijk als deze thema’s.”
3. “We zouden inderdaad voor de schepping moeten zorgen en ik ben blij dat er mensen zijn die dit doen en hierin hun roeping zien (maar ben blij dat ik dit niet hoeft te doen).”
4. “Zorgen voor de schepping is fundamenteel voor de God van de Bijbel en zijn bedoeling met mensen en de wereld.”
(Deze houdingen zijn een vrije vertaling van de houdingen die Dave Bookless benoemt in zijn boek *Het groene hart van het geloof*. Je kan het betreffende hoofdstuk vinden op de themawebsite *Heel het leven!*)

In welke houding herken jij je het meest?

Dave Bookless, ‘Het Grote Verhaal’ (video2)

- Bekijk de [video ‘Het Grote Verhaal’ met Dave Bookless](#) (dit is de 2^e video in het themapakket; de 1^e video is met Jan-Maarten Goedhart)
- Welke opmerkingen van Dave blijven het meest hangen? Wat heeft je verrast?
- Lees Kolossenzen 1: 15 – 20 nog eens:

*Beeld van God, de onzichtbare is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping;
in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.*

*Oorsprong is Hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
in Hem heeft heel de volheid willen wonen
en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.*

- Onderstreep het woord 'alles' in dit Bijbelgedeelte, en tel hoe vaak het voorkomt.
- Voor wie is Jezus gestorven? Wie of wat heeft Hij verzoend door zijn kruisdood?
- Wat zegt dat over hoe wij ons verhouden tot de rest van de schepping?
- Dave vraagt ons: 'Hoe groot is jouw Jezus?' In hoeverre is jouw zicht op Jezus verandert door het verhaal van Dave?
- Aan het einde van zijn verhaal benadrukt Dave dat wij 'Gods medewerkers' zijn: we zijn spelers in het Grote Verhaal dat zich ontvouwt (zie ook het kader hiernaast).

Vul aan:

Als ik hoor dat ik als 'speler' betrokken ben in het Grote Verhaal dat zich ontvouwt,

- Dan denk ik
.....
- Dan vind ik
.....
- Dan voel ik
.....

De komst van het Koninkrijk van God

Het Grote Verhaal van de Bijbel is dat God zijn koningschap vestigt over zijn hele schepping. En zijn koningschap brengt 'shalom': heelheid voor de hele schepping.

Het Koninkrijk is gekomen in het leven en de bediening van Jezus – maar nog niet in alle volheid. Het is er, maar het laat ook nog op zich wachten. Theologen zeggen dan: het is 'geinaugureerd', maar nog niet 'voleindigd'. Dat laatste gebeurt pas als Jezus terugkomt en de nieuwe aarde aanbreekt. Als christenen leven we in de 'tussentijd' van het Koninkrijk, waarin de schepping nog gebroken is.

Dat betekent niet dat we stilletjes moeten afwachten tot Jezus terugkomt. Jezus zond ons uit in de wereld om het Koninkrijk te verkondigen in woorden en werken!

We leven daarbij van de krachten van de toekomstige eeuw: we *proeven* de toekomst soms al, als het verrassend doorbreekt (glimpen van die shalom), en vaak blijft het nog *watertanden*: er verlangend naar uitzien en erop anticiperen. We mogen ons nu al oefenen in het leven van Gods toekomst.

Kortom: jij bent een speler in dit Grote Verhaal! God betreft je erin en wil door jou heen zijn Koninkrijk brengen op aarde.

Uit: New Wine Ministrycursus, Module 1.